

ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Ο Φλάβιος Βαλέριος Αυρήλιος Κωνσταντίνος, γνωστός και ως Μέγας Κωνσταντίνος, γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 272 στην Ναϊσσό της Άνω Μοισίας (σημερινό Νις της Σερβίας). Γονείς του ήταν ο Ρωμαίος αξιωματικός Κωνσταντίνος Χλωρός και μητέρα του η Ελένη. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε κοντά στον πατέρα του και από πολύ μικρός κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό όπου και διακρίθηκε για τις ικανότητές του αλλά και για την προσωπικότητά του.

Με το σύστημα της Τετραρχίας του Διοκλητιανού ο Κωνσταντίνος πήρε τη θέση του Αύγουστου της Δύσης. Μετά τον θάνατο του Διοκλητιανού οι Τετράρχες Κωνσταντίνος και Μαξέντιος στη Δύση και Λικίνιος και Γαλέριος στην Ανατολή συγκρούστηκαν μεταξύ τους με νικητές τον Κωνσταντίνο και τον Λικίνιο. Η μάχη του Κωνσταντίνου με τον Μαξέντιο δόθηκε το 312 μ.Χ. στα περίχωρα της Ρώμης κοντά στον ποταμό Τίβερη. Την παραμονή της μάχης ο Κωνσταντίνος είδε όραμα στον ουρανό έναν σταυρό και άκουσε μία φωνή να του λέει “Εν τούτω Νίκα”. Την επόμενη μέρα ο στρατός του με τη “Θεία Βοήθεια” όπως θεώρησε ο ίδιος αλλά και τις στρατιωτικές του ικανότητες κατάφερε να επιβληθεί στον Μαξέντιο και να γίνει κυρίαρχος της Δύσης.

Ο Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Το 313 μ.Χ. στο Μεδιόλανο (Μιλάνο) υπογράφει με τον Λικίνιο το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας. Κάθε πολίτης δηλαδή μπορούσε να ακολουθεί όποια θρησκεία ήθελε. Έτσι μπαίνει ένα τέλος στους διωγμούς των Χριστιανών και σιγά-σιγά ο Χριστιανισμός εξαπλώνεται σε όλη την αυτοκρατορία.

Το 324 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος συγκρούστηκαν στην Αδριανούπολη και με τη νίκη του ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας

Ως αυτοκράτορας μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, η οποία ονομάστηκε Νέα Ρώμη, αλλά όλοι την έλεγαν Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος φιλοδοξούσε να γίνει η νέα πρωτεύουσα ισάξια και καλύτερη από τη Ρώμη. Για τον λόγο αυτό έφερε τους καλύτερους τεχνίτες για να χτίσουν τη νέα πρωτεύουσα, να την οχυρώσουν και να την στολίσουν με έργα τέχνης.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος αρρώστησε και πέθανε στις 21 Μαΐου του 337μ.Χ. Δεν πρόλαβε να βαφτιστεί Χριστιανός στον Ιορδάνη Ποταμό όπως ήταν το όνειρό του, αλλά βαφτίστηκε από Ορθόδοξους Ιεράρχες λίγο πριν τον θάνατό του.

Η εκκλησία μας τον ανακήρυξε μαζί με την μητέρα του **Άγιο** κι **Ισαπόστολο**, ενώ οι ιστορικοί τον ονόμασαν **Μέγα** λόγω του σπουδαίου έργου του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ