

02.12 Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο - Τα κορίτσια

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο **δεν ήταν υποχρεωτική**.

Τα κορίτσια **δεν πήγαιναν στο σχολείο**, αλλά έμεναν στο σπίτι και **μάθαιναν να κεντούν, να πλέκουν και να υφαίνουν**.

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο - Τα φτωχά αγόρια

Δεν πήγαιναν στο σχολείο και κάποια **φτωχά αγόρια** που έμεναν στο σπίτι και **βοηθούσαν στις δουλειές, μάθαιναν** δε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες **τα έθιμα και τις παραδόσεις των βυζαντινών**. Αργότερα **πήγαιναν χωρίς μισθό δίπλα σε τεχνίτες και μάθαιναν την τέχνη για δυο χρόνια**. Μετά μπορούσαν ή να παραμείνουν με μισθό ή να βρουν αλλού εργασία. Ήταν χαρακτηριστικός ο σεβασμός προς τον τεχνίτη που κρατούσε και ολόκληρη τη ζωή τους.

Τα σχολεία ήταν ιδιωτικά

Τα σχολεία ήταν εκκλησιαστικά ή ιδιωτικά και **στεγάζονταν σε ναούς, μοναστήρια ή σε σπίτια**. **Στα εκκλησιαστικά σχολεία γίνονταν δεκτά δωρεάν και παιδιά από φτωχές οικογένειες ή παιδιά που είχαν διακριθεί για τη φιλομάθειά τους**. Και στα εκκλησιαστικά και στα ιδιωτικά σχολεία πληρώνονταν **δίδακτρα σε χρήμα ή σε είδος** ανάλογα με το επάγγελμα των γονιών τους.

Οι τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Υπήρχαν τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης : Η Προπαιδεία, η Εγκύκλιος Παιδεία και το Πανεπιστήμιο.

Στην Προπαιδεία πήγαιναν οι μαθητές 6 - 8 ετών για τέσσερα χρόνια.

Στα 2 πρώτα χρόνια **μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν και να λογαριάζουν**.

Στα επόμενα 2 χρόνια **μάθαιναν αριθμητική, γραμματική, ορθογραφία**. Το πιο συνηθισμένο βιβλίο για την ανάγνωση ήταν το **Ψαλτήρι**. Ακόμα **αποστήθιζαν** κείμενα του **Ομήρου**, της **Παλαιάς** και της **Καινής Διαθήκης** και **μύθους του Αισώπου**. **Μάθαιναν επίσης να τραγουδούν και να ψέλνουν**.