

06.03 Οι φίλοι τραγουδάνε

Λίγα λόγια για το κείμενο

Η φιλία μας ! : Η μαντινάδα αυτή αναφέρεται στη δύναμη της φιλίας, η οποία παρομοιάζεται με πουλί που πετάει και δεν απορεί να το πετύχει καμιά σφαίρα. Και είναι μάλιστα τόσο μεγάλη, ώστε ο κόσμος όλος δεν τη χωράει.

Το φως του φίλου : Η μαντινάδα αυτή μας λέει ότι, όταν έχουμε φίλους που κρατούν τον λόγο τους και είναι έμπιστοι, τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημά μας, γιατί αυτοί είναι σαν ένα άσβεστο φως που μας καθοδηγεί τη νύχτα.

Φίλος : Εδώ τονίζεται η σημασία που έχει για τους Κρητικούς η φιλία, αφού η μαντινάδα μάς προτρέπει να κάνουμε έναν φίλο Κρητικό γιατί αυτός, αν μας συμπαθήσει, δε θα μας προδώσει ποτέ.

Είδος κειμένου: Κρητικές μαντινάδες.

Κύριο θέμα: Η αξία της φιλίας και των φίλων στη ζωή μας.

Φίλος γκαρδιακός : Με τη μαντινάδα αυτή δηλώνει κάποιος την αγάπη, την πίστη και την αφοσίωσή του στους φίλους του, λέγοντας πως την καρδιά του δεν την έχει για να του δίνει αίμα για να ζει, αλλά για να αγαπάει τους φίλους του.

Φτωχός αλλά... : Με τη μαντινάδα αυτή τονίζεται πως η φιλία δεν εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων (δεν κάνουμε φίλους για να ωφεληθούμε, να κερδίσουμε χρήματα), αλλά από τον πλούτο των αισθημάτων και τη διάθεση για προσφορά στους άλλους. Έτσι, ακόμα κι αν κάποιος είναι φτωχός, αυτό που έχει σημασία είναι η διάθεσή του να διακινδυνεύσει για τους φίλους του.

Κάποιες φορές : Η μαντινάδα αυτή μας μιλάει γι' αυτό που συμβαίνει ορισμένες φορές, όταν οι φίλοι μιλούν επιπόλαια και απερίσκεπτα, λέγοντας πράγματα που μπορεί να πληγώσουν τον άλλο. Ωστόσο αυτό το κάνουν συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνουν, επειδή παρασύρονται και δεν κρίνουν σωστά.