

Από που πέρασε ο Οδυσσέας στο ταξίδι του

Ο Οδυσσέας, ήταν ο βασιλιάς της Ιθάκης. Μετά την καταστροφή της Τροίας, εκείνος ξεκίνησε με δώδεκα καράβια για να πάει πίσω στην πατρίδα του.

Μόλις ξανοίχτηκαν τα πλοία του στο Αιγαίο, οι Θεοί του Ολύμπου έστειλαν ανέμους, που τα έσπρωξαν βόρεια, στο νησί των Κικόνων, όπου οι Κίκονες τους επιτέθηκαν και σκότωσαν πολλούς. Τότε οι σύντροφοι του Οδυσσέα μπήκαν γρήγορα στα πλοία και έφυγαν γρήγορα.

Τότε φύσηξε Βοριάς και έσπρωξε το πλοία στο νησί των Λωτοφάγων. Μόλις έφτασαν, μερικοί σύντροφοι του Οδυσσέα κατέβηκαν από τα πλοία. Τότε οι Λωτοφάγοι τους έδωσαν να φάνε λωτούς, που αυτά τα φρούτα ήταν μαγεμένα! Αμέσως εκείνοι ξέχασαν την πατρίδα τους και δεν ήθελαν να φύγουν. Ο Οδυσσέας πήρε τους συντρόφους του με το ζόρι και τους διέταξε να φύγουν από 'κει.

Μέρες ταξίδευαν, ώσπου οι άνεμοι τους έφεραν στο νησί των Κυκλώπων. Εκεί ο Πολύφημος ο γιος του Ποσειδώνα τους επιτέθηκε και έφαγε μερικούς από τους συντρόφους του Οδυσσέα. Οι υπόλοιποι μαζί με τον Οδυσσέα έτρεξαν στα πλοία. Το βράδυ ο Οδυσσέας με ένα τέχνασμα τύφλωσε τον Πολύφημο, πήρε τους συντρόφους του και έφυγαν.

Ταξιδεύοντας μέρες έφτασαν στο νησί του Αίολου. Ο Αίολος έδωσε στον Οδυσσέα ένα ασκί με όλους τους ανέμους και άφησε απ' έξω τον Ζέφυρο, για να σπρώξει τα πλοία πίσω στην Ιθάκη, και έφυγαν. Την ώρα που κόντευαν να φτάσουν στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας κοιμόταν. Τότε οι σύντροφοί του, νομίζοντας ότι το ασκί μέσα έχει χρυσάφι, το άνοιξαν και χύθηκαν έξω όλοι οι άνεμοι σπρώχνοντας το πλοίο στο νησί των Λαιστρυγόνων όπου εκείνοι άρχισαν να τους πετάνε μεγάλες πέτρες.

Αμέσως έφυγαν από εκεί και έφτασαν στο νησί της Κίρκης όπου εκεί η Κίρκη μεταμόρφωσε όλους τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια. Τότε ο Οδυσσέας απείλησε με το σπαθί του την Κίρκη να τους ξανακάνει όλους ανθρώπους. Πριν φύγει ο Οδυσσέας, η Κίρκη τον συμβούλεψε να πάει στον μάντη Τειρεσία για να τον ρωτήσει πώς μπορεί να πάει στην Ιθάκη. Ο Οδυσσέας ταξίδεψε ως τις πύλες του Άδη. Εκεί θυσίασε δύο αρνιά και μετά πήγε να συναντήσει τον μάντη Τειρεσία.

Αφού έφυγε από τον Άδη πήγε στο νησί των Σειρήνων. Αυτές, με το τραγούδι τους μάγευαν τους ναυτικούς και μόλις αυτοί πλησίαζαν τους έτρωγαν. Ο Οδυσσέας έβαλε στα αυτιά των συντρόφων του κερί για να μην ακούνε το τραγούδι και μετά αυτοί τον έδεσαν στο κατάρτι.

Μόλις έφυγαν απ' το νησί των Σειρήνων έφτασαν στο στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης. Ο Οδυσσέας απέφυγε την Χάρυβδη, όμως πέρασαν απ' τη Σκύλλα, που εκείνη έφαγε έξι συντρόφους. Μετά από πολλές μέρες έφτασαν στο νησί του θεού Ήλιου. Εκεί έβοσκαν τα βόδια του. Ο Τειρεσίας είχε πει να μην τα πειράξουν.

Όμως οι σύντροφοί του έψηναν ήδη μερικά βόδια. Τότε ο Δίας τους έστειλε άγρια καταιγίδα. Εκείνοι πήγαν να φύγουν, αλλά μία αστραπή πέτυχε το πλοίο. Ο Οδυσσέας που ήταν ο μόνος που είχε επιζήσει, παράδερνε στη θάλασσα, ώσπου έφτασε στο νησί της Καλυψώς.

Η Καλυψώ τον φρόντισε, αλλά μόλις συνήλθε δεν τον άφησε να φύγει. Τον κράτησε επτά χρόνια. Ώσπου τον λυπήθηκε και τον άφησε να φύγει.

Δεκαεπτά ημέρες ταξίδευε ώσπου κόντευε να φτάσει στην Ιθάκη, όμως εκείνη την ώρα, εμφανίστηκε ο θυμωμένος Ποσειδώνας ο οποίος σήκωσε μεγάλα κύματα τα οποία έσπρωξαν τον Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων, όπου εκεί οι Φαίακες του έδωσαν καράβι και τον πήγαν στην Ιθάκη. Την ώρα που έφτασαν στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας κοιμόταν. Γι' αυτό οι Φαίακες τον άφησαν στην άμμο με πολλά δώρα.

Όταν ξύπνησε κατάλαβε πως βρισκόταν πλέον στην Ιθάκη.

Καρβούνης Ευθύμης ΣΤ2